

Vraag het aan Morya

Levenslessen



‘Heb ik een doel?’

“Het is van belang dat je een doel hebt in je leven. Als jouw doel ver ligt dan leg je een hele weg af. Als je doel dichtbij ligt leg je een kleine weg af. Je mag je doel zelf bepalen, maar weet dat ieder doel belangrijk is.

Ik zou willen dat je eventjes nadenkt over dat doel van je leven. Niet om het nu te bepalen, niet om het nu te veranderen, niet om nu te zeggen van: “Oh nee, ik raak in paniek. Ik heb geen doel.” Nee, alleen maar om even met deze vraag bezig te zijn, alleen met de vraag van: “Bestaat het doel van mijn leven? Heb ik er een? Weet ik waar naartoe? Weet ik waarom ik geen doel heb?” Alleen maar deze vragen even stellen. Je hoeft er geen antwoord op te vinden.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 3: ‘Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven’) © Mayil.com